



# NIEUWS

## VASTE GROND

# 1 2025

### ► Nadenken

Zelf nadenken. Ja, zelf blijven nadenken; dat is wat in mijn gedachten kwam toen er op een zaterdagavond tijdens etenstijd een bord met lasagne voor me stond. Al smullend van de heerlijk geurende lasagne begon ik na te denken over hoe gemakkelijk het is als mens, met alle technische snufjes die tot onze beschikking staan, om niet meer te hoeven nadenken. Als je iets wil weten dan pak je de telefoon, tablet of computer en zoek je het antwoord gewoon even op. Vervolgens het antwoord noteren of uit je hoofd leren is ook niet meer nodig, want je kunt het zo weer opnieuw opzoeken. Daarbij komt dat er nog maar weinig plekken zijn waar geen internet tot je beschikking staat. Waarom moeite doen als het niet nodig is? Kritisch nadenken en de juiste vragen stellen dat is niet meer nodig volgens de kunstmatige intelligentie. 'Wij weten alles' is hun motto.

Maar wat nu als de stroom uitvalt of als je telefoon stuk is, waar haal je dan je de kennis vandaan die je op dat moment nodig hebt? Ik realiseerde mij dat met de komst van kunstmatig intelligentie het door God gegeven intellect steeds meer verhinderd wordt om ten volle benut te worden. Hoe meer kunstmatige intelligentie (ook wel AI genoemd) de wereld veroverd, hoe meer het zelf denken in gevaar komt. Als we niet oppassen wordt kunstmatig intelligentie een gevaar voor het zelfdenkend vermogen van de mens. Het maakt ons kort gezegd dom.

Zo wordt kunstmatig intelligentie niet gebracht. Het wordt neergezet als het ultieme hulpmiddel dat jou als mens nog intelligenter maakt dan dat je al bent. Het is het middel waarmee jij je doelen kunt verwezenlijken, zodat het leven er alleen maar aangeneramer op wordt. Maar als dit systeem zo goed is voor de mens als men zegt, waarom zijn er dan al zoveel grondleggers en ontwikkelaars hiervan uit het project gestapt, die vervolgens waarschuwen voor de gevaren ervan?

Het systeem kraakt en piept nu nog aan alle kanten, want

regelmatig lees ik dat er grote onwaarheden door het systeem als antwoord worden gegeven. Deze onwaarheden worden door elk weldenkend mens onderschept en afgedaan als niet waar. Maar straks als het systeem beter wordt wat dan?

Laat ik met een voorbeeld uitleggen wat ik bedoel. Ik weet nog goed dat mij al snel als pas wedergeboren christen op het hart werd gedrukt om alles wat mij onderwezen werd te toetsen aan de Bijbel. In het begin nam ik deze waarschuwing zeer serieus maar ik kwam er al gauw achter dat het toetsen steeds minder werd. Dit ontstond heel makkelijk omdat ik dacht dat als deze persoon meerdere keren de waarheid heeft onderwezen, dan zal het deze keer ook wel kloppen. De persoon heeft tenslotte zoveel kennis en kan zo goed onderwijzen. Maar daar maakte ik een grote fout. Daardoor gaf ik de vijand ruimte om mij te kunnen misleiden.

Ditzelfde kan de mensheid overkomen met de kunstmatige intelligentie. Hoe meer goede antwoorden dit systeem gaat geven en hoe minder er getoetst gaat worden, dan denk ik dat men al gauw hun vertrouwen op dit systeem zal gaan stellen. Hoe meer mensen er vanuit gaan dat het systeem de waarheid spreekt, hoe meer macht het systeem zal krijgen. Als het aan kunstmatige intelligentie ligt worden er geen kritische vragen meer gesteld. Als we niet meer zelf nadenken en we klakkeloos op een systeem gaan vertrouwen dan zijn de gevolgen niet te overzien. Want dan wordt kunstmatige intelligentie een wapen van ongekende omvang. Zeker als het in verkeerde handen komt zoals de antichrist.

Ik roep u op om te bidden als u in wijsheid te kort schiet en de Heilige Geest om hulp te vragen. Laten we ook in dit nieuwe jaar 2025 blijven zoeken naar de waarheid en niet te vergeten de echte Waarheid, Jezus Christus de Zoon van God!

*Arno Kruit*

## Schilderijen:

De drie schilderijen die hier te zien zijn heb ik geschilderd. Ik zal bij het begin beginnen; een kleine introductie waarom ik dit soort schilderijen maak. Ik begon op negenjarige leeftijd al met schilderen.

Ik schilderde vooral Bijbelse taferelen of iets door God geïnspireerd. Eerst van foto's en later zelf bedacht. Zelf bedacht is niet het goede woord, maar vanuit de Heilige Geest geïnspireerd.

Ze waren niet geweldig, maar dat kan je ook niet verwachten van een 10-jarig kind.



Nu is het 2025 en zijn alle drie de beelden eindelijk af! Het drieluik representeert eigenlijk wat ik zou doen zodra ik de Hemel kom en dat is: Jezus een knuffel geven. Ik denk dat dat is wat we allemaal wel zouden doen. En dit staat eigenlijk ook voor het naar Jezus rennen wanneer we het moeilijk hebben op aarde en steun kunnen vinden in Zijn armen. Ik heb er veel plezier aan gehad en ik kan niet wachten wat voor beelden God mij nog meer gaat geven.

Deze schilderijen zijn te koop. Als u interesse hierin heeft, neem dan contact met ons op.

Ruth Kruit



Langzaam werd ik steeds beter en begon God mij steeds meer beelden te geven; beelden van Hem. De meeste beelden heb ik in een boekje opgeschreven. Ik heb er al een aantal geschilderd en vertoond.

Begin 2023 drukte God mij op het hart om met het drieluik dat hier afgebeeld staat te beginnen en dat deed ik. In maart van dat jaar heb ik het derde schilderij getoond op een profetische avond en deze was meteen verkocht. Dus ik moest opnieuw beginnen en dat deed ik. Vervolgens had ik de derde opnieuw gemaakt en begon ik aan de andere twee.



Copyright 2025 Ruth Kruit



## ▶ **Bouw die muur!**

Blijf bouwen wat God jou geroepen heeft om te bouwen

**Een les van Nehemia** (zie Bijbelboek Nehemia)

Op een dag is Nehemia zijn werk aan het doen in het huis van de koning, als hij hoort dat de muur van Jeruzalem verwoest is. Nehemia wordt hierdoor erg geraakt en wordt door God geroepen om de muur te herbouwen. Nehemia bidt en vertrouwt God. De koning ziet aan Nehemia dat iets hem dwarszit. Hij ziet 'hartenpijn'. De koning vraagt wat zijn dienaar dwarszit. Nehemia ziet dit als een moment om de koning om toestemming te vragen om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Hij doet dit met angst, maar ondanks die angst doet hij het toch. De koning geeft hem toestemming en zo zet Nehemia de eerste stap, om te vervullen wat God van hem vraagt.

Toen ik dit las vroeg ik me af wat de reden was dat de koning zo gemakkelijk toestemming aan Nehemia verleende. Hij moest dan toch wel veel vertrouwen in Nehemia hebben. Wat mij opviel is dat een van de weinige dingen die specifiek over Nehemia verteld worden is dat hij 'de bekerdrager van de koning' was. Ik wist niet zo goed wat dat inhield, dus ben dat gaan uitzoeken. En wat blijkt nou: de bekerdrager van de koning zijn was een van de hoogste posities die je kon krijgen, want de koning vertrouwde jou daarmee met zijn eigen leven. De taak van de bekerdrager was om de beker van de koning persoonlijk te vullen om te voorkomen dat de koning vergiftigd zou worden. Vergiftiging was in die tijd een groot gevaar voor een koning. En hier komt nu het punt: God vertrouwt de mensen met het grote, welke trouw zijn over het kleine. Nehemiah was trouw over het kleine, het vullen van de beker van de koning en

werd gesteld over het grote: de muur herbouwen. Waarom? Omdat God wist dat Nehemiah dat met trouw zou doen.

*"Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig."*

**Lukas 16:10**

Maar alleen toestemming van de koning om de muur te herbouwen, was niet het enige wat hij nodig had. Hij had wijsheid nodig en dat had Nehemia. Hij vertelde vooraf niemand over hetgeen wat God van hem gevraagd had om te doen. Ook jij hoeft niet bij iedereen rond te bazuinen wat God met jou wil gaan doen. Dat is niet omdat je het niet mag vertellen, maar zodat mensen jou niet in de weg gaan staan of je proberen te overtuigen het niet te doen.

*"Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij, dan het dier waarop ik reed."*

**Nehemia 2: 12**

Als jij gaat bouwen wat God jou gevraagd heeft om te bouwen, dan zal er oppositie komen. Mensen kunnen je bespotten of veroordelen. Dat deden ze bij Nehemia ook. Niet iedereen om je heen, soms zelfs niet de christenen om je

**Colofon:**

**Site: [www.vastgrond.org](http://www.vastgrond.org). Contact: [info@vastgrond.org](mailto:info@vastgrond.org)**

**Alle bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend uit de Herziene Statenvertaling. (Bron: Copyright ©2010/2016 Stichting HSV)**

heen, begrijpen wat God van je verlangt. Soms is het iets wat voor jou aards gezien onmogelijk is. Maar als God het van je heeft gevraagd, mag je vertrouwen dat hij het tot uitwerking zal brengen, want bij God is het onmogelijke mogelijk.

Niet alleen Nehemia heeft dat ervaren, maar ook Noach. Toen God hem vroeg de ark te bouwen. God zei dat het ging regenen. Maar regen, dat hadden de mensen in die tijd nog nooit gezien. De mensen geloofde Noach niet. Het kostte Noach wel 120 jaar om die ark te bouwen. Dat is lang en in die tijd bleef hij de mensen vertellen dat er een vloed ging komen. Je kan je misschien wel voorstellen, dat mensen hem na die 120 jaar voor gek verklaarden. Maar dan toch ging het na 120 jaar regenen. En het kwam de mensen, die Noach niet geloofden, duur te staan.

*“Ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk: Wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere, en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen.”*

**Nehemia 4: 14**

Jouw doel, jouw visie, zal ook anderen aanraken en beïnvloeden. Dat deed het bij mij ook. God vroeg mij een paar jaar geleden fysiotherapie te gaan studeren; iets wat voor mij lichamelijk gezien onmogelijk was. Toch besloot ik het te doen. Vandaag de dag zit ik halverwege mijn eerste jaar fysiotherapie en kan ik het prima aan. Nu hoorde ik een paar maanden geleden dat een moeder haar zoontje wel eens over mij vertelt om hem moed te geven. “Als Tabita het kan, kan jij het ook”, zegt ze dan. Ik kan ook mensen om mij heen, die met hetzelfde probleem kampen, vertellen dat het niet uitmaakt wat dokters zeggen. Het enige wat telt is wat God zegt. Dit is Gods werk, God had niet alleen mij in gedachten, maar ook de mensen om mij heen. Ook bij het herbouwen van de muur van Jeruzalem, had God niet alleen Nehemia in gedachten, maar heel Israël en de buurlanden er omheen.

Tot slot wil ik jullie nog een laatste ding meegeven. Als je dan gaat bouwen, ga er dan niet vanuit dat dat aan de neus van de vijand voorbij zal gaan. Wees altijd bereid op een aanval van de vijand. Ook Nehemia had daar op gerekend:

*“Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze oplaadden, deden met één hand het werk, en de andere hand hield de werpspies vast”*

**Nehemia 4:17**

Tabita Kruit



## Profetische Tijden

*Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.*

**2 Timotheüs 4:3-4**

Deze twee verzen schoten door mijn gedachten, toen ik nadacht over de keuze in reuze. Laat ik dit uitleggen. Tegenwoordig is elke stroming zo goed als vertegenwoordigd op Youtube of op andere sociale media. Als de Bijbelse uitleg van de ene je niet aanstaat, dan kies je gewoon degene uit die je wel aanstaat. Als het om eindtijd onderwijs gaat dan is er veel te kiezen. Je kunt selecteren waarnaar je wilt luisteren.

In deze tijd is de bovenstaande tekst heel actueel, want je kunt nu kiezen wat het gehoor streelt. Maar is het verstandig om dit te doen? De Bijbel roept ons op om net als de christenen van Berea de dingen aan de Bijbel te toetsen.

*En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.*

**Handelingen 17:11**

De waarheid kennen, de gezonde leer aanhouden geeft ons hoop. Het laat ons zien op Jezus de Zoon van God en zijn volbrachte werk aan het kruis. Iedereen die Jezus kent is een zondaar gered door genade! Dankzij Hem is er eeuwig leven. Ik denk dat het heel belangrijk is in deze tijd om alles te toetsen aan de Bijbel en te blijven zoeken naar de gezonde leer, zodat we niet misleid kunnen worden door de vijand.

Arno Kruit



**“Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.”**

1 Korinthe 14:1

